



Mmmm.... met Hesse

Patrick Hesse is geen chef-kok of gediplomeerd keurmeester, maar weet wél precies wat hij lekker vindt. Daarom is hij regelmatig te gast bij diverse restaurants in de (wijde) regio en maakt hij ons deelgenoot van zijn culinaire ervaringen.

Brasserie de Waard

De R is weer in de maand
MOSELTIJD!!



**Onbeperkt mosselen
of spareribs
voor maar €15,-**

0297-288508

www.brassriedewaard.nl

Van heinde en ver komt men voor de Spareribs

Brasserie De Waard

TEKST + FOTO'S: PATRICK HESSE

Enthousiast als altijd, maar met een lichte vorm van jaloezie in zijn stem meldt mijn collega Peter Bakker zich aan de telefoon: "Bofkont, je mag lekker spareribs gaan eten bij 'De Waard'!"

Alleen daarom is het al heerlijk om voor De Groene Venen te werken: je komt nog eens ergens. Nadat ik snel een afspraak heb gemaakt met Eric Jansen, de gastheer van Brasserie de Waard, meld ik me op een nazomerse woensdagavond in de Dorpsstraat 72 in Wilnis.

Dit prachtige rentenierhuis uit 1913 is sinds 2002 een gemeentelijk monument geworden en heeft er in het zelfde jaar een groot onderhoud plaats gevonden. Het mag gezegd, het pand ziet er fantastisch uit. Mede doordat de binnenmuren ook allemaal nog staan, maakt een gevoel van huiselijke knusheid zich van je meester, zodra je dit monumentale restaurant betreedt.

Een smaakvol ingerichte tuinkamer met een heuse open haard maakt het mogelijk om ook met een grote groep mensen afgezonderd te kunnen genieten van alles wat De Waard te bieden heeft. Uiteraard ook uitstekend geschikt voor een bedrijfspresentatie of vergadering.

Na de plezierige kennismaking met Eric, ligt hij mijn lot in de ervaren handen van de charmante en buitengewoon vriendelijke Anne-Pietje, die vanavond mijn 'reisleidster' zal zijn op dit culinaire avontuur.

We beginnen met een Salade met gefrituurde loempia, gevuld met gegrilde groenten en chilisaus. Misschien een merkwaardige start voor de carnivoor die ik ben, maar dit vegetarische voorgerecht is een regelrechte aanbeveling. Bij al dit lekkers hoort een mooie wijn, Anne-Pietje heeft mij kunnen overtuigen een prachtige Chardonnay van het wijnhuis Robert Grillo te proeven. Inderdaad een heerlijke, pittige wijn.

Tussen de gerechten keuvel ik gezellig met Anne-Pietje, die mij toevertrouwt soms op drukke zaterdagavonden boven op een van de tafels te gaan staan en in onvervalst Amsterdams een paar prachtige smartlappen ten gehore te brengen. 'Dat deed ik al als klein meisje, samen met mijn moeder!', aldus Anne-Pietje. Hier klinkt het helemaal top vanwege de resonantie van dit Herenhuis. Tijdens dit kleurrijke relaas hoor ik in gedachten de snik van Johnnie Jordaan.



Dan is het tijd voor datgene waar men van heinde en verre Wilnis met een bezoekje komt verrijken: de overheerlijke Spareribs van De Waard. En ik moet zeggen: het enthousiasme van Peter was niet ongegrond. Zo zacht als boter valt het bijna van het bot en geniet ik met volle teugen.

Om de goede afloop te vieren, neem ik nog een heerlijk nagerecht: aardbeien met ijs en slagroom. Leve de zomerkoninkjes! Onder het genot van een heerlijk bakkie troost klinkt op de achtergrond het fraaie nummer Wind & Zeilen van de formatie Splitsing. Vertwijfeld zingt de zanger: 'Wat moet ik doen deze zomer? Wat zal ik doen deze zomer?' Nou, ik kan in elk geval een bezoekje aan de gastvrije Brasserie de Waard van harte aanbevelen!



Brasserie De Waard

Dorpsstraat 72
3648 AJ WILNIS
Tel: 0297-288508
E-mail: info@brassriedewaard.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m zondag:
17:00 - 22:00
www.brassriedewaard.nl

Boeken Tip 5

Boeken Top-10's zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria vijf boeken die je beslist moet lezen.

1 Heleen van Rooyen Mannentester

Victoria is een 27-jarige femme fatale met een uniek beroep: ze is mannentester. Ze laat zich inhuren door vrouwen om hun geliefde op de proef te stellen. De ongenaakbare Victoria kent geen scrupules, werkt professioneel en doelgericht. Geen man is veilig voor haar. In haar gedrevenheid om ontrouw aan de kaak te stellen past ze duistere methodes toe...



2 Yvonne Kroonenberg Was hij in de aanbieding

Yvonne Kroonenberg begrijpt mannen zoals niet één vrouw dat doet. In deze bundel legt zij opnieuw uit hoe mannen denken, waarom ze maar zo zelden doen wat vrouwen leuk vinden en zich eindeloos kunnen bezighouden met zaken die voor een vrouw doodsaaai zijn.

3 F. Oum'Hamed De Uitverkorene

De Marokkaanse Fayza heeft een onbezorgde jeugd in het noorden van Marokko. Als zij net vijftien jaar is, wordt ze uitgehuwelijkt aan een man die zij nooit eerder heeft gezien en komt als importbruid in Amsterdam terecht. Haar oerconservatieve echtgenoot en zijn familie sluiten haar op, gebruiken haar als voet-



veeg en mishandelen haar. Stiekem kijkt ze naar soapseries om Nederlands te leren en ten slotte ontvlucht zij het huis.

4 Lieneke Dijkzeul De geur van regen

Een jonge vrouw overleeft tenauwernood een aanslag op haar leven. Een paar dagen later wordt in een kelderbox het verminkte lichaam van een tweede vrouw gevonden. Toeval? Een zaak voor de alom bekende inspecteur Paul Vegter. Dit keer is hij er persoonlijker bij betrokken is dan hem lief is. Het eerste slachtoffer betreft namelijk zijn eigen medewerkster Renée.

5 Maarten 't Hart Verlovingstijd

Na de begrafenis van hun stiefvader vertelt een hoogbejaarde moeder aan haar twee zoons dat haar huwelijk met hun vader een vergissing was. De verteller is een van die zoons. Het is echter

maar de vraag of hij, zo dat al mogelijk is, zélf de juiste partnerkeuze heeft gemaakt. Verlovingstijd speelt zich af in Maassluis, eind jaren veertig. In het stadje vestigt zich een fietsenmaker die fout was in de oorlog. Twee verschoppelingen, de zoon van de fietsenmaker en een zoon van een rioolwerker, vinden elkaar. Hun hechte vriendschap wordt echter steeds beproefd omdat de fietsenmakerszoon al sinds de bewaarschool de vriendinnetjes afpakt van de rioolwerkerszoon. Zelfs later, als ze beiden in Leiden studeren, blijft dit patroon binnen hun vriendschap gehandhaafd, totdat het uiteindelijk, op onthutsende wijze, wordt doorbroken.



ROEKZ PARTYCENTRUM



**"That's
entertainment"**

Herenweg 53/55 | 3645 DG | Vinkeveen
Tel. 0294-234070 - 06-50544674

ROEKZ.NL